

SPRINT receptie 18 november 2017

Geachte aanwezigen,

Wethouder, bestuurders van de atletiekunie, (top-) atleten, collega sport- bestuurders, samenwerkingspartners, sponsors, leden, oud- leden, bestuurders, -oud bestuursleden, waarde vrijwilligers.

Namens de jarige Atletiekvereniging SPRINT heet ik jullie van harte welkom op deze bijzondere dag. Want op 14 november 1942 werd deze vereniging opgericht, en wij vieren vandaag ons 75 jarig bestaan.

Wat fijn dat jullie dat met ons mee komen vieren. Wij hebben al een jaar met allerlei feestelijke activiteiten achter de rug. Dat begon op 1 april met onder andere een ballonnenwedstrijd. Daarnaast hebben wij nog allerlei lustrum activiteiten gehad zoals een expositie van SPRINT memorabilia in het Princenhaags museum, SPRINT Estafette en zijn wij onlangs verrast door een heuse kunst expositie "SPRINT Artistiek", waar meer dan 60 getalenteerde SPRINT leden hun werken toonden. Maar ook tijdens diverse evenementen zoals "Wings for Life", de Paragames, de school-atletiekdag was het jubileum goed zichtbaar. En letterlijk: bóven de Singelloop was 75 jaar SPRINT zichtbaar door een rondvliegend reclamevliegtuig!

Ik weet helaas niet voldoende van de geschiedenis van deze prachtige club, dus daar ga ik u niet veel over vertellen. Maar gelukkig komt er aan het eind van het jaar een prachtig boek uit, het Gras Ontgroeid, waar allerlei mooie verhalen in terecht zijn gekomen. U kunt daarvoor < > nog intekenen.

De oprichters toen hadden in die donkere oorlogstijden nooit kunnen voorzien dat hun destijds clandestien opgerichte clubje zou uitgroeien tot deze mooie atletiek vereniging. Gelukkig was op 1 april de laatste nog levende oprichter, Kees den Theye aanwezig en heeft zelf kunnen aanschouwen wat hun initiatief van destijds heeft opgeleverd. Helaas is Kees den Theye onlangs overleden. (...)

Ik ga het nu ook niet hebben over onze toekomstplannen, want wij hebben er veel, en barsten van de ambities. Maar dit is nu niet het moment om daar met u lang stil bij te staan. Het is een feestdag en wij leven in het Nu.

In die 75 jaar is er natuurlijk heel veel veranderd, records zijn aangescherpt en weer gesneuveld, er zijn nieuwe sportvormen bijgekomen, de uitslagen worden nu met chips op je kleding bepaald, maken geen stencils meer maar appen over trainingstijden, gras is high-tech kunststof geworden....en toch..... de horden moet je nog steeds op z'n plek sjouwen, je hebt nog steeds trainers nodig, je blijft nog steeds voor de gezelligheid iets te lang hangen in het clubhuis.... In feite is er niets veranderd: want SPRINT was en is nog steeds een club van mensen die twee dingen gemeen hebben: ze houden van atletiek én ze houden ervan omdat samen met anderen te beoefenen. En dát zal altijd zo blijven.

Nu. Wij zijn trots en ook dankbaar.

Hier staat dus een trotse voorzitter. Trots op al die atleten, al die vrijwilligers, trots op al die trainers, trots op al die commissieleden, bestuurders, partners, sponsors van toen en nu;

Trots op alle prestaties die onze atleten de afgelopen jaren hebben behaald, maar ook met de ambitie om nog betere prestaties te behalen;

Trots op het feit dat ik nu, op dit mooie moment van het 75 jarig bestaan, voorzitter mag zijn (ik ben de 14^e voorzitter op rij) en samen met mijn collega-bestuursleden deze vereniging mag besturen;

Trots dat wij de grootste Atletiek vereniging van Nederland zijn met een prachtige historie, maar ook in het besef dat er jongere en kleinere verenigingen zijn waarvan wij nog veel kunnen leren;

Trots op het feit dat wij nu een bloeiende vereniging hebben in een boeiende tijd, waarin er veel verandert in de maatschappij en waarop wij ons als vereniging moeten blijven aanpassen.

Maar trots mag je zijn, als je zelf iets hebt gepresteerd. Zo voelt dat niet.

Bij trots hoort ook bescheidenheid. Want juist dank zij al die mensen die voor ons als atleet, vrijwilliger, trainer, commissielid en bestuurder gebouwd hebben aan deze vereniging en een stevig fundament hebben gelegd, kunnen wij weer verder bouwen. Wij zijn ook weer voorbijgangers in de geschiedenis en dragen ons steentje bij. Dankzij u en al deze mensen dus, die hier aanwezig zijn, en gelukkig zie ik ook veel oud leden. Dankzij u en hen. Daar past dus dankbaarheid.

Laten wij met deze dankbaarheid in gedachten zo meteen gaan toasten op de komende 75 jaren voor deze mooie club.

Met als motto: wij blijven voorop lopen, leggen de lat hoog, en als wij horden op onze weg tegen komen springen wij daar al een gazelle overheen, en werpen desnoods een discus-sie in de strijd als blijkt dat onze polsstok niet hoog genoeg reikt, slingeren wij de kogel wel door de kerk en stoten door, hink-stap springend of verspringend, maar gaan als een speer en bereiken de finish..... (en daarna de bar....nordic walkend of zwalkend....)
Proost!